



(‘t Slaat één uur  
‘t is tijd voor puur)

PUUR

Geef mij puur  
en onversneden  
je vrolijkheid, je sentiment  
je hartstocht, inzet  
lijf en leden, puur natuur  
Het publiek herkent, haakt in  
deint mee, spitst de oren  
muziek uit het verleden  
onbekende nieuwigheden  
geeft zich over aan cultuur  
Puur

Geef mij puur  
en ongezuiverd  
zonder autotune  
en hier en daar wat slordigheden  
vrijetijdsartiesten, aangetreden  
voor wie maar al te lang geleden  
een podium was klaargezet  
Zing hard, zing met heel je hart  
Zing zoet, zing puur!  
Verniel mijn tandglazuur!

Geef mij puur Wijks  
Hier is de bühne, trek bekijks  
trek je publiek, je fans, familieleden  
na afloop hoor je dat jullie  
niet voor Toppers of Nirvana  
onderdeden  
Zing ‘Singing in the Rain’  
Negeer de onvoorspelbaarheden  
van het weer, die regen  
is van korte duur  
En net zo puur

Geef mij puur  
Zing wat je wilt, zing wat je kunt  
Zing uit je hoofd of  
van een partituur  
Zing ongegeneerd,  
Zing ongcensureerd eigengereid  
Geef mij je muzikaliteit  
Verwarm dit opgeschilderde decor  
met heel jouw heilig vuur  
en maak dit stadje mooier,  
mooier dan die Ruisdael in het Rijks  
Dit is Puur Wijks!

[André van Zwieten]

