

(geschreven tussen 16 maart en 4 mei)

Kun je aan een keukentafel  
een nieuwe oorlog beginnen  
in een boerderij in Cothen  
een buiten in Langbroek  
een binnenstadswoning in Wijk

Kun je aan de borreltafel  
een nieuwe oorlog beginnen  
door tussen de lege glazen  
na te roepen wat eerder is gebruld

Kun je in een stemhokje  
een nieuwe oorlog beginnen  
de rug toegekeerd naar redelijkheid  
met rood potlood  
overschrijven wat is voorgekauwd

Kun je langs de straat  
de nieuwe oorlog zien beginnen  
het sentiment herkend  
zwijgend  
bang  
eerder vergeten  
in verzet te gaan

Kun je aan die keukentafel  
een nieuwe oorlog stoppen  
iemand zal zijn stem verheffen  
en weigeren te vechten uitleggen als verraad

Kun je bij een soldatengraf  
een nieuwe oorlog voorkomen  
bloemen neerleggen  
over witte kruisen heen de ander aankijken  
en als daad van verzet  
het verzwijgen  
doorbreken



[ André van Zwieten ]

