

SCHAT

- bij het wisselen van een ring -

Had zij geluk gevonden?
Liefde? Oprechte trouw?
Waren het man en vrouw?
Had dit symbool gesmeed
uit bijna zuiver goud hun lot verbonden?

Hoe kwam zij hier uit Vriese Land
in Dorestad terecht?
Had zij zich aan aan een mooie man gehecht
en hij zijn hart en geld aan haar verpand?

In 't gat waar Willems buxusboompjes stonden
werd rinkelend iets losgeschud
iets van metaal eerst vuil en vaal
en zo te zien van weinig nut
Had hij geluk gevonden?

Een huwelijksakte, liefdesbrief;
papier gaat in de grond verloren
En was er niet die buxusmot
dan zou geen mens ooit van dit vinden horen,
dit voorwerp van begeerte, trots gedragen, voor de sier

Het sprookje aan de Hoogstraat
heeft een happy end gehad
Valentijnsdag - 'mooier kan niet!',
want Willem schonk:
zijn hart aan Jannie,
en zijn geluk - die ring - aan Wijk, zijn stad

[André van Zwieten]



14 FEBRUARI 2020 - Een 7e eeuwse Friese ring, door Willem van den Broek gevonden, en geschonken aan Wijk bij Duurstede voor het nieuw te stichten museum. In ontvangst genomen door wethouder Wil Kosterman en stadsarcheoloog Channa Cohen Stuart tijdens een korte plechtigheid in het oude Stadhuis aan de Markt.