

# Geportretteerde

*Verwonderd zie ik hoe jouw blik aan mij blijft hangen  
Je monstert me - als een model zojuist ontkleed  
het eerste zonlicht dat zo zacht over mij gleed  
- behoedzaam of het zoiets nimmer eerder deed  
in lichte streken op het schildersdoek gevangen*

*Beloeft vanaf een krib voel ik opnieuw de gêne  
zoals jij schuin over die ezel naar mij kijkt  
geboeid, geobsedeerd - de tijd verstrijkt  
je zet gedecideerd, gekaderd, ingedijkt  
een nieuw fragmentje uit mijn eeuwigheid in scène*

*Zoals ik op dat doek in jouw verbeelding meeging:  
mijn charismatische persoonlijkheid is schijn  
het is wat kunstenaars mij willen laten zijn  
terwijl ik oplos, wegspoel, in de zee verdwijn  
- verbeeld je niks; ik ben slechts water in beweging*

*[ André van Zwieten ]*